

'De tuin zien veranderen met de seizoenen is genieten

Teun Geers (79) onderhoudt met andere vrijwilligers de Sortimentstuin in Boskoop. Het hele jaar door zorgt hij ervoor dat de tuin er netjes bij ligt. Schofelen, snoeien en vegen: Geers doet alles zonder te morren. „Het is niet verplicht om te komen, dus we zien elke keer weer wie er komt opdagen. Maar juist omdat het vrijblijvend is, blijft het leuk.”



Nina Huisman

Momenteel is er een winterstop, maar zelfs dan ziet Teun Geers nog iets om te doen. „Ik was er laatst nog en toen zag ik vrij veel blad liggen. Dus ik denk dat we binnenkort weer even langskomen om dat op te ruimen.”

Elke zaterdag gaat Geers naar de tuin om met de andere vrijwilligers de tuin bij te houden. Maar voordat ze beginnen, wordt er koffie gedronken. „We hebben een leuk clubje van vijf, allemaal kwekers. We beginnen de dag met een kopje koffie om bij te praten. We hebben het gezellig samen, het is gewoon vreemd als er iemand niet bij is.”

Na de koffie gaan de mannen

aan de slag. Dit kan van alles zijn, maar het gebeurt altijd zonder tegenzin. „Als je er geen zin in hebt, dan moet je ook niet langskomen”, zegt Geers met een lach. Voor nu is er niet zoveel te doen, maar de planning voor het voorjaar staat al vast.

Grote werk

„We beginnen in februari weer. Dan starten we met het grote werk: alle rozen, heesters en vaste planten worden gesnoeid. Daarvoor heb je meer mensen nodig, dus dan lopen we vaak rond met tien man.”

Omdat Geers er zo vaak is, beschouwt hij de tuin ook echt als zijn kindje. „Het hele jaar door ben je ermee bezig en je ziet alles groeien.” Op de vraag wat hij in de tuin het mooist

vindt, kan hij geen antwoord geven. „Maar als ik toch moet kiezen, dan kies ik voor de tuin in de vier seizoenen. Als je de tuin zo ziet veranderen door de seizoenen heen, daar kan ik echt van genieten. De tuin is elke seizoen weer een plaatje.”

De tuin zelf is voor Geers al een cadeau, maar hij vindt ook veel dankbaarheid bij de bezoekers. „De tuin knapt er niet alleen van op, maar als er dan mensen langskomen die zeggen ‘oh wat mooi’... Ja, daar doe je het echt voor.”

Geers is weliswaar op leeftijd maar dat is geen reden om te stoppen. „We zijn allemaal wat ouder maar als iemand in de groep iets niet meer kan, dan vangt de ander dat op. Als groep redden we het zo wel even.”